

BENEDETTI (*Emile-Celestin*), Militaire (Luik, 18.10.1872 — Lusambo, 8.3.1919). Zoon van Emile en van Stevens, Anna, Maria.

Soldaat geworden op 4 december 1890, vertrekt hij op 6 maart 1894 als sergeant naar Congo. Na een jaar verblijf in de streek van Ubangi-Bomu wordt hij op 8 maart 1895 naar het Evenaarsdistrict overgeplaatst, vanwaar hij de Bofiji, Lifumba en Boven-Ekonda onderwerpt en hen tot de rubberoogst aanzet.

Zijn tweede term (27 februari 1900-8 januari 1903) bezet hij Belondo en dan Waka. Zijn derde term (13 augustus 1903-31 juli 1906) verblijft hij eerst te Coquilhatstad, dan te Mbala-Lonje en gaat van daar Ingende stichten. Op 12 februari 1906 wordt hij naar het kamp van Irebu verplaatst tot 't einde van zijn term. Onder de naam Itumbambilo is hij nu nog in heel dit gebied van de Evenaar bekend. Later trad hij in dienst der Kasai-Compagnie en stierf te Lusambo 8 maart 1919.

8 juni 1952.
E. Boelaert.