

**LAUWERS** (*August*), Jezuiet-Missionaris  
(Antwerpen, 15.2.1867 - Wombali, 11.1.1911).

Trad in 1885 te Drongen in het noviciaat der Jezuiten. Priester gewijd in 1900 vertrok hij het jaar daarop naar de missie. Gedurende drie jaar verbleef hij te Lemfu, en wijdde zich aan de opvoeding en onder-richting der kinderen. Naar Kisantu ver-pleetst was hij er werkzaam als bestuurder der scholen, en bezocht tevens de onliggen-de dorpen. Den 5 Mei 1906 ging hij naar Wombali om er Pater van Henxthoven te vervangen, die een maand te voren was ge-storven. Als overste van de post wist hij door zijn vriendelijken omgang ieders gene-genheid te winnen. Sterk van gezondheid schrok hij voor geen moeite terug. Dikwijls bezocht hij de vele kapelhoeven langs de Kongo, Kasai, Kwango en Zwilu gelegen. Op sommige van zijn reizen kwam hij in nauw contact met stammen van menseneters. Tegen het einde van 1910 begon hij veel aan de maag te lijden. Hij werd ziek van een algehele bloedvergiftiging en stierf den 11 Januari 1911 van een gezwel aan de maag.

7 novembre 1947.

H. Bailleul, S.J.

*Litterae Annuae Prov. Belg. S. J.*, 1922. —  
*Missions belges de la Compagnie de Jésus*, 1901,

p. 457; 1903, p. 100; 1906, p. 200; 1907, p. 150;  
1908; 1911, pp. 74 et 117. — *Mouvement des  
Missions catholiques*, 1907, p. 28. — Janssens et  
Cateaux, *Les Missionnaires belges au Congo*,  
1912, pp. 351-352.